

O mensch! Wat is uw leven? Een damp die een
luttel tijds wordt gezien en aanstonde zal verdwij-
nen. Jac. IV.

†
BID VOOR DE ZIEL

VAN JUEVROUW

ANNA-MARIA ROELANDT

DOCHTER VAN

REMI en van CLEMENCE BOGAERT

geboren te Ste-Maria-Audenhove,
den 26 October 1901, aldaar godvruchtig overleden
den 14 Gosst 1922.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Zij was lid der
congregatie en den wekelykschen kruisweg.

— N —

De zon is voor mij ondergegaan, wijl het nog dag
was. In den bloei van mijn levenstijd is men mij
komen zeggen: beschik alles want gij zult misschien
sterven. Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is 't
geschied; zijn heilige naam zij gezegend. Job-Jer.

Wij hebben rond ons gezien en geene hulpmidde-
len gevonden; wij hebben gezocht en niemand kon
ons helpen. Wij hebben U, o Heer, verlenging harer
dagen gevraagd en Gij hebt die verlengd in de eeu-
wen der eeuwen.

Wat al lijden zij heeft geleden, wat al droeve en
slapeloze nachten zij heeft geteld, dit is aan God
alleen bekend; doch nooit morde zij, daar zij be-
greep dat de Heer het zoo wilde tot haar eeuwig
welzijn en dat een bed van smerten de beste voor-
bereiding is tot eene zalige dood.

Lieve Ouders, Broeders, Zusters, troost u, ik ver-
laat eene aarde vol ellenden voor 't rijk der eeuwi-
ge blijdschap, bidt voor mijne onsterfelijke ziele.

Akten van Geloof, Hoop en liefde (7 j. en 7 q. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Rady's-Galle, Neerstraat.