

Barmhartige Jezus, geef hem de Eeuwige Rust.
(Lit.)



Bid voor de zielerust

van

CHARLES - LOUIS ROELANDT

weduwnaar van

EMMA VAN LIERDE

geboren te Nederbrakel, de 29 Mei 1869 en er
godvruchtig overleden de 2 Februari 1951.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.



Heer, wie zal in uw huis wonen? Wie zal er
den heiligen berg beklimmen? Die zonder zonden
wandelt en de gerechtigheid beoefent.

Zalig is de mens die in zijn hart den alwetenden
en alzienden God indachtig blijft...; in Godes heer-
lijkheid zal hij ruste vinden.

Zijne krachten namen af en hij stierf in een ge-
zegenden ouderdom. Hij achtte zich boven niemand,
was vriendelijk en gedienschtig; daarom zal de Heer
hem genadig zijn. Open voor hem, o Heer de deur
des levens, geef dat hij zich verheuge met uw
heiligen in de Hemel.

Dierbare Kinderen en Familieleden, weent niet
over mij want ik ben nu verlost uit het aardse tran-
nendal om bezit te mogen nemen van de Gelukza-
lige Eeuwigheid. Vergeet mij echter niet. Bidt daar-
om veel voor mij vooral des Zondags in de H. Mis.
Kwijt altijd goed uw kristelijke plichten tegen over
God en zijn H. Kerk, Vaart allen wel en tot weer-
ziens in de Hemel.

H, Hart van Jezus. ontferm U onzer.

De 4 akten voor de overledene.

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt