

Bermhertige Heer Jezus geef haar de eeuwige rust.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**Clothilde ROELANDT**

weduwe van wijlen Mijnheer

**Jan-Baptist COSYNS**

geboren te Everbeke den 10 April 1849

en zeer godvruchtig overleden te Nederbrakel  
den 22 September 1929.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid der Derde Orde van den

H. Franc. van Assisie en alle godvruchtige genootschappen.

De dood is dikwijls eene groote genade. Immers de dood is de weerklink van het leven. Voor haar mag de dood zacht genoemd worden, omdat zij door een voorbeeldig leven was voorbreid. God kennen en Hem vurig beminnen is het eenig waar geluk op aarde en dat geluk werd haar nooit ontnomen. Gansch vreemd aan de ijdelheden der wereld, en de deugd toegenegen, leidde zij een gerust leven, slechts het kwijten harer plichten had zij voor oog. Haar huisgezin, dat zij steeds met zooveel wijsheid en groote zorg bestuurde, was zij gansch toegewijd. Goedheid en zachtmoedigheid kenmerkten al haar doen en laten; daaruit en tevens uit haar levendig geloof en haar groot betrouwen op God, putte zij dien moed die nooit wankelde in de beproevingen.

Onze vreugde en onze vertroosting zijn ons ontnomen, doch de herinnering aan de vaste godsvrucht, aan de stichtende lessen en aan de kristene deugden eener welbemide moeder beurt ons op in onze droefheid. Teergeliefde Kinderen mijn Kroon en mijn Schat heb dank voor uwe toegenegen zorgen wat gaven ze mij troost in mijnen ouden dag. Bemint elkander, blijft standvastig in den Heer en bidt vurig voor mijne ziel.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

300 d. afl.

---

Drukkerij O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.