

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

AMEN.



Bid voor de ziel van

Mevrouw

EMILIE ROELANDT

weduwe van den heer

FREDERIK SIMOENS

geboren te Nederbrakel,

den 4 April 1851 en er godvruchtig overleden

den 23 Maart 1918,

voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.



Gelukkig is de mensch wiens hoop in den naam des Heeren is en die zijne oogen niet slaat op ijdelheden en bedriegelijke dwaasheid. Ps. 39.

Deze die wij betreuren, heeft zeer veel geleden, smartvolle nachten uitgestaan, doch haar hoop en betrouwen was op den Heer immer gevestigd, zij zal niet teleurgesteld worden.

Zij was standvastig en onwankelbaar in haar geloof.

Lieve Zuster, Bloedverwanten en Vrienden, ik verlaat eene aarde vol ellenden, lijden en droefheid voor het Rijk der vrede. Hebt dank voor uwe aanhoudende zorgen. Gedenkt u mijner in uwe gebeden en eenmaal zien wij malkander weêr.

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde.

300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel. - We O. Van Nieuwenhove & A. V. d. Driessche