

Onze dagen zijn als schaduwe op de aarde, en  
geen verblijf is er. I. Paral. XXIX. 15.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**EUGEN ROELANDT**

ZOON VAN

**REMI EN MARIA GOSSE**

geboren te Nederbrakel, den 22 Mei 1905 en aldaar  
overleden den 11 April 1921.

*Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.*

Gij hebt, o Heer, aan mijne dagen eene zeer  
bepaalde maat gesteld, en den tijd dien ik beleefd  
heb was zoo kort, dat Hij voor u is gelijk de niet.  
Ps. 38.

Maar het is geschied naar uwe welbehagen, dat  
uw heilige Naam gebenedijd zij. Job.

Mijn leven is weggenomen, ik ben als de tent  
eens herders, die reeds wordt opgerold om wegge-  
voerd te worden. Mijn leven is afgesneden als de  
draad door den wever. God heeft mij bij het begin  
mijns levens weggenomen omdat ik niet zou in  
ondeugd vallen. Is.

Beminde Ouders, Broeders en Zuster te vroeg  
ben ik aan uwe liefde ontnomen. Weent toch niet  
als deze die geene hoop hebben. Ik verlaat een  
tranendal voor den Hemel, daar zal ik u beminnen  
gelijk ik u hier op aarde bemind heb, daar zal ik  
voor u bidden; maar gij allen vergeet mij niet in  
uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 jaren en 7 quadr. afl)

R. I. P.

Nederbrakel. Drukk. O. Surdiacourt.