

Eene langdurige ziekte is eene school van liefde voor dezen die de zieken bijstaan, en van geduld voor dezen die lijden.

H. Franc. Sales.



BID VOOR DE ZIEL

van

EUPHRASIE ROELANDT

geboren te Nederbrakel, den 16 Juni 1859 en er godvruchtig overleden den 30 Juni 1925.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Lid van de Derde Orde van den H. Francois van Assisiö.

Ik heb ellendige maanden gehad, en droeve nachten beleefd... waarom is mijne smart zoolangdurig geweest en mijne ziekte ongeneesbaar gebleven? Omdat Gij, o Heer, met mij gehandeld hebt volgens uwen heiligen wil. Job. 8.

Zij heeft met eene voorbeeldige verduldigheid het einde van haar lijden afgewacht, totdat het den Heer behaagde haar te beloonen.

Geloofd zij de Heer omdat Hij aan deze die wij, hare bloedverwanten en vrienden, beweenen, den tijd heeft gegund om zich wel voor te bereiden tot den overgang van dit tijdelijk tot het eeuwig leven. H. Franc. van Sales.

Bermhertige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust; dat haar het eeuwig licht verschijne; dat zij in vrede ruste, Amen.

Men bidde de 4 akten.

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert