

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Franciscus ROELANDT

echtgenoot van Mevrouw

Celina VAN WAYENBERGE

geboren te Everbeke den 5 November 1854 en godvruchtig overleden te Nederbrakel den 19 Mei 1932

Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden. Hij was lid van den bond van het H. Hart van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius, van de H. Barbara en van andere godvruchtige genootschappen.

Hij was een ware oprechte en vrome kristen, die God en zijne kerk beminde, standvastig en onwankelbaar in het geloof. Hij bevestigde zijn hart in de rust van een zuiver geweten, en in alles bad hij den Allerhoogste hem te geleiden in den weg der waarheid. (H. Vic. Eccl.)

Als goed echtgenoot en goede vader, gedroeg hij zich in alles met groot beleid, bleef standvastig in den dienst van God, leerde zijne kinderen God vreezen en de zonde vluchten. (H. Petr. Can.)

Hij heeft met verdueligheid zijne kwalen verdragen steunende op deze troostelijke woorden van de Apostel: die met Jezus op aarde zullen lijden zullen met Hem verheerlijkt worden in den Hemel. (Rom. X.)

Duurbare echtgenoot troost u onze scheiding zal niet lang zijn wij zullen elkander weldra weerzien in den Hemel. Duurbare kinderen, dat mijne woorden en voorbeelden steeds in uw geest blijven om den Heer getrouw te dienen. Ik verlaat eene aarde vol ellenden voor een rijk van vrede. Toont mij uw liefde met veel voor mij te bidden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove. Nederbrakel