

De dood der rechtveerdigen is kostelijk in de  
oogen van God. Ps. L X V.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

# HORTENSE ROELANDT

Weduwe van

**FRANS VERSTRAËTEN**

geboren te Grootenberge, den 1 November 1845,  
en godvruchtig overleden  
te Erwetegem, den 29 April 1926.

Versterkt door de H. Sakramenten der stervenden

Gelukkig is de mensch die den heer vreest en  
zijne geboden met welbehagen volbrengt. Onze  
roem is deze: de getuigenis van ons geweten dat  
wij op deze wereld in Gods Genade geleefd hebben.

(11 Cor. 1)

Omdat zij rechtschapeu deugdzaam was en wierd  
zij van God en de menschen bemind, en omdat zij  
gewillig de beproevingen aannam zal zij de kroon  
des levens bekomen Jac. 1

Als voorbeeldige kristene moeder, leerde zij hare  
kinderen God vreezen, de zonden vluchten en de  
deugd oefenen.

Bemide *Kinderen*, weent niet over mij gelijk  
deze die geene hoop hebben; weldra zien wij elkan-  
der voor eeuwig weder in den schoonen hemel.

Duizendmaal dank voor uwe teedere zorgen.

*H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.*  
(300 d. afl.)

*Zoet Hart van Jezus, maak dat ik u altijd meer  
en meer beminne.* 300 dag. afl.

R. I. P.

Druk. De Keyser & Schautteet Sottegem