

Eene langdurige ziekte is eene school van liefde voor hen die de zieken bijstaan, en van geduld voor die lijden.
H. Franc. Sal.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

I V O R O E L A N D T

Echtgenoot van Mevrouw

R O S A L I E S C H A M P

geboren te Opbrakel, den 14 April 1853 en overleden
te Nederbrakel, den 2 Juli 1920.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

Al wie hem kende zal deze getuigenis moeten afleggen dat hij een goed man was, godvreezend en menschlievend, ongeveinsd en onwrikbaar in zijne overtuiging.

Gelukkig die in hun stervensuur met een gerust geweten hun levensloop mogen overzien en zeggen dat ze God hebben gediend al de dagen van hun leven, dat zij het geloof hunner kinderjaren in daden van liefde voor God en den evenmensch hebben uitgewerkt. Zulke personen putten in hun geloof ook den noodigen moed om de maandenlange pijnen verduuldig te verdragen, om hunne zaligheid te verzekeren.

Trouwe Wapenbroeders, blijft steeds mannen van orde en plicht die hand in hand geschaard staan rond den koninglijken troon, maar die toch de rechten niet uit het oog verliezen van den Koning der koningen.

Bemінде Echtgenooten en Kinderen, ik sterf gerust en ik troost me bij de gedachte dat ik eene familie en Vrienden achterlaat die weten dat men de overledenen alleen nog kan helpen door goede werken en gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.