

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood  
is slechts de overgang van het tegenwoor-  
dige tot een beter leven. H. Bern.

Bid voor de †           ziel van  
Mijnheer

## JOSEPH ROELAND.

Echtgenoot van Mevrouw

### CÉLESTE BOUVERIE,

Geboren te Everbeke, 12 November 1860  
en aldaar overleden den 17 December 1935.

Versterkt door de HH Sakramenten.

Hij was een man van geloof, vreedzaam  
en God vreezend. Daarom heeft God hem  
gelukkige dagen verleend en blijft zijn ge-  
dachtenis in zegening. Tob. I Eccl. VI

Met kristelijken moed heeft hij de pijnen  
van een smartvolle en langdurige ziekte  
verdragen, vol van de woorden van den  
Apostel : de Heer kastijdt dien hij bemint.  
Heb. XII.

Duurbare Echtgenootte, vaarwel en troost  
u met mij ; ik verlaat een land van ellende  
voor een rijk van vrede. Lieve kinderen en  
kleinkind, beminde broeders en zusters,  
God roept me tot Zich, maar mijn liefde  
voor u sterft niet. Ik zal u allen in den  
Hemel beminnen, gelijk ik u op aarde be-  
mind heb. H. J. Berchm.

Allerheiligste Hert van Jezus, in U stellen  
wij ons betrouwen. 300 d. afl.

---

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt