

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



## Bid voor de ziel

van

# JAN-BAPTIST ROELANDT

echtgenoot van

## IRMA HERMAN

geboren te Nederbrakel, den 18 October 1885,  
en er overleden den 18 Februari 1945.

Gezalfd met de H Olie.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara,

---

De zoetste troost die men in het graf meedraagt is de overtuiging dat men altijd voor God geleefd heeft in de eenvoudigheid des harten en in de beoefening der kristelijke deugden.

De Goddelijke Voorzienigheid beproeft ons in dit leven, om ons in de eeuwigheid te sparen.

(H. Augustinus)

De duurzame overledene was een werkzaam en vreedzaam man, vol zorg en toewijding voor zijn huisgezin, voorzichtig en bescheiden in zijn handelwijze.

Wat, den mensch met wijsheid doet handelen is de gedachte dat hij maar eens de gelegenheid krijgt zijn ziel zalig te maken, dat hij maar eens sterft en dat na dit leven, dat altijd kort is, nog alleen het loon der uitverkorenen eeuwigde waarde heeft. Dan zal al zijn streven er naar gericht zijn om godsdienstig en deugdzaam te leven, teneinde altijd bereid te zijn de eeuwigheid in te gaan.

Duurbare echtgenote en kinderen, legt al uw bekommernissen in den schoot der Goddelijke Voorzienigheid, den Heer zal u troosten en over u waken. Draagt zorg voor elkander en bidt veel voor mij,

De vier akten.

(12 j. aflaat)

---

Nederbrakel, Druk, Wwe O. Surdiacourt