

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de
overledenen te bidden. Mach



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA ROELANDT

echtgenootte van Mijnheer

FRANÇOIS VAN DEN BULCKE

geboren te Elst,
den 22 Juli 1858 en godvruchtig overleden te
Nederbrakel, den 2 September 1924.
Voorzien van de laatste HH. Sacramenten

Lid van den Derden Regel.

Deze dood slaat eene diepe wonde in ons hart; wij hebben er U om gebeden O Heer, hare levensdagen te verlengen. Gij hebt ze tot het eeuwig leven geroepen: dat uwe heilige naam gezegend zij. H. Hier

Iedereen beminde haar, omdat ze gedurig haar eigenzelve vergat, om anderen te helpen. H. Greg.

In mijn lichaam heb ik verschrikkelijke pijnen geleden, maar ik heb ze volgaarne verdragen om uwentwille, o Heer. 2 Mach. 20.

Beminde Echtgenoot en Kinderen, ik dank U hartelijk om uwe goede zorgen. Onthoudt mijne laatste woorden: eerbiedigt vader al de dagen van zijn leven en blijft malkander beminnen. Blijft mijn in uwe gebeden gedenken en onderhoudt Gods geboden opdat we in den Hemel malkander zouden wederzien.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
Troosteres der bedrukten. B. V. O.

R. I. P.

Drukk. Oscar Van Nieuwenhove, Nederbrakel