

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.

**Bid voor † de ziel**

van

**PETRUS ROELANDT**

weduwnaar van

**MARIE D'HAeyer**

geboren te Nederbrakel, den 21 Januari 1869,  
en er godvruchtig overleden den 25 April 1939,  
getroost door de H. H. Sacramenten der stervenden.  
Hij was lid van den Bond van het H. Hart, en van  
de genootschappen van den H. Franciscus-Xaverius  
en de H. Barbara,

Eerbiedwaardige man! — Wie onder ons zou die  
woorden niet uitspreken met ontzag!

Met eerbied immers en met ontroering denken wij  
terug aan dien diepgelooovigen man die leefde onder  
ons als een voorbeeld in de overtuiging van zijn  
rotsvast geloof.

Als echtgenoot en vader heeft hij uitgemunt door  
werkzaamheid en bezorgdheid, want het geluk van  
zijn echtgenote en kinderen lag hem hoogst ter harte.  
Vrome kristen, had hij, door zijn opgeruimdheid en  
dienstvaardigheid, de achting verworven van allen  
die hem kenden.

Met stichtende gevoelens van godsvrucht en vol-  
komen onderwerping aan Gods H. Wil voelde hij  
zijn einde naderen. Hij achtte zich zoo bevoorrecht  
omdat hij een zacht sterfbed had tegenover Kristus  
die voor ons op een kruis moest sterven: Terwijl  
hij het beeld van den gekruisigden Kristus met beide  
handen omvatte, stierf hij met den glimlach op de  
lippen en deze laatste woorden: " ... Die zal mij hel-  
pen en verlossen. "

Zoo een zachte en rustige dood was de weerspie-  
geling van zijn diep kristelijk leven.

Duurbare kinderen, hebt dank voor uwe genegen-  
heid en uw zorgen. — Volgt het voorbeeld van uw  
ouders na, en gij zult gelukkig zijn. Blijft in liefde  
vader en moeder gedenken door veel voor hen te  
bidden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. & 7 q)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt