

Die in het leven, lijden en sterven, zich aan
den H. Wil Gods gansch overgeeft, ontslaapt in
vrede, H. Alph.

Bid voor de ziel † van Zaliger

ZOË ROELANDT,

echtgenoot van

SÉRAPHIN BOURÉ,

geboren te Everbeke den 4 December 1895
en er overleden den 21 September 1929.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Door tegenspoed te verdragen wordt de mensch
sterker, schooner dan goud, helderder dan kristaal
hij wordt voorzigtiger en bidt met meer vurig-
heid en vertrouwen, hij wordt beter bereid tegen
de aanstooten en moeilijkheden der wereld,

H. Thomas a Kem.

Helaas ik had mij niet verwacht u zoo vroeg-
tijdig te moeten verlaten. H. Eshiem.

Manlief, uw tranen vloeien,
En uw minnend vaderhart
Wordt door naamloos wêê gefolterd
Maar verdrijf uw bange smart
Richt uw treur'gen blik naar boven
Want vandaar komt hulp en troost.

Kindje lief, te jong helaas om te begrijpen wien
dat gij verliest, uwe moeder is vertrokken naar de
eeuwigheid, waar zij waakt over U en voor U zal
bidden

Beminde echtgenoot en kind, geliefde ouders,
broeders, zusters en bloedverwanten den draad
mijns levens is afgesneden, mijne loopbaan is ten
einde, bedroef u niet gelijk deze die geene hoop
hebben, doch hoopt ten allen tijden op Gods barm-
hartigheid.

Bermhertige Jesus, geef de ziel der overledene
de eeuwig rust. 7 jar en 7 quadr. afl.

Everbeke, druk Depessemier-Vanderdonckt