

De vreugde onzer harten is weggenomen en in droefheid veranderd, de kroon van ons hoofd is gevallen.



Bid voor de ziel

van

Mevrouw LOUISE ROELAND

echtgenoot van

Mijnheer Albéric Van der Donckt

geboren te Strijpen, den 20 Augustus 1891, en aldaar godvruchtig overleden den 22 October 1937.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was een goede trouwe echtgenoot, bracht vreugde aan hare man en vervulde heel zijn leven met vrede. Zij was een bewonderenswaardige moeder en zal in het aandenken der goeden voortleven. Zij leefde voor en met haar kinderen, bij hen vond zij haar eenig geluk, zalige lessen en goede voorbeelden ontvingen zij gedurig van hunne onvergetelijke moeder.

Wat ons het meest vertroost bij haar heengaan was haar zoo levendig geloof, godvruchtig en voorbeeldig was haar leven, kloekmoedig verdroeg zij alle lijden omdat zij in God hare hoop stelde.

Duurbare echtgenoot uit uwe armen is mijne ziel ten hemel gestegen... dank voor uwe liefde en zorgen.

Gij mijn allerliefste kinderen, die ik meer beminde dan mijn eigen zelven... ik verlaat u; ik verlaat deze wereld waar ik voor u gezorgd, gewerkt en veel geleden heb. Vergeet mij niet, ik smeed er u om, in uwe gebeden. Bemint vader, steunt en helpt hem, leeft altijd zoo dat gij den dood niet hoeft te vreezen, op welk tijdstip ook zij u verasse.

Gij allen die mij bemindet, tot weerziens hierboven in den hemel.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U (300 d. afl.)

O Maria mijne moeder, bid voor mi; (100 d. afl.)

Sottegem, drukk. «De Beiaard» Haegeman-Cousy.