

Hoe troostend is de dood voor wie wel geleefd
heeft. H. AUG.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Theresia ROELENS,

Echtgenootte van Mijnheer

VICTOR BEYAERT,

geboren te Mooregem, den 14 October 1858, en god-
vruchtig overleden te Audenaerde, den 31 Decem-
ber 1937, voorzien van de Rechten onzer Moeder
de H. Kerk.

—♦♦—
Van jons af in de vrees des Heeren opgevoed be-
wandelde zij steeds de weg van Gods geboden.

Ps. X.

De zoetste vertroosting welke zij in het graf mede
neemt, is de getuigenis een liefdevolle moeder te zijn
geweest, die hare kinderen in het hart droeg en hun
hare christelijke deugden als erfenis achterlaat.

Zij ontsliep dan ook in den vrede en in die volkomene
onderwerping, welke voor dezen die tot God gaan de
kostelijkste gratie zijn en voor dezen die overleven de
innigste vreugde.

O diebare Moeder, de dood heeft U aan onze liefde
ontrukkt, maar uw aandenken zal onuitwisbaar voort-
leven in onze harten!

Bemide Echtgenoot en Kinderen, hebt dank voor
uwe verkleeftheid en teedere verzorging. Troost U,
ik sterf van deze aarde maar leef in den hemel voor
U; daar blijf ik U beminnen tot wij eens allen voor
eeuwig vereenigd zijn. Weest kinderen, de steun van
uwen ouden vader en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus Bermhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

R. I. P.