

De verdiensten dergenen die voor de goede opvoeding der kinderen gezorgd hebben, zullen groot zijn bij den Heer.

H. Hieron.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# KAMIEL ROELS

Oud-Onderwijzer van St. Martens-Lierde

echtgenoot van Mevrouw

**Hermina Vanden Berge**

geboren te St. Martens-Lierde den 2 Juni 1862, en er godvruchtig overleden den 28 November 1936. voorzien van de H.H. Sacramenten.

*Lid van de Broederschap der H. Barbara.*

Velen hadden hem lief, omdat hij een man was van geloof, getrouw aan zijn christelijke plichten, vreedzaam in zijn omgang, recht van handel, godsdienstig voor iedereen. Hij bewandelde den weg der deugd en leerde dien weg aan honderden leerlingen die gedurende zijn lange jaren van onderwijzer hem werden toevertrouwd.

Als voorbeeldige huisvader spaarde hij tijd noch moeite om zijn talrijk gezin in deugd en werkzaamheid voor te lichten. De Heer zegende zijne kristelijke pogingen; hij heeft de vrede zien heerschen in zijn huis dat groeide en bloeide onder Gods zegen; zijn echtgenoot en dankbare kinderen vergeldden die vaderlijke zorgen door hun deugdzaam gedrag en hun eerbied voor vaders wijsheid. — Toen zijn einde naderde, onderwierp hij zich met stichtende gelatenheid aan Gods H. Wil. Zijn dood was, naar 't woord van St. Bernardus, een rustige overgang van het tegenwoordige tot een beter leven.

Vaarwel, dierbare echtgenoot en geliefde kinderen: gij waart mijne vreugde en troost in mijn leven, en hebt mijn lijden en laatste dagen verzacht door liefde en zelfopoffering, en zult eens mijn kroon zijn in den hemel. Ik dank u allen om uw lange en teedere zorgen en vraag u mij indachtig te blijven in uwe gebeden, vooral gij, mijne kinderen, die u toewijdt aan den dienst des Heeren.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U. (300 d.)

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsberg, B. 24580