

Zalig zij die rein van herte
Naar het ander leven gaan :
Daar is vreugde, nooit geen smerte,
Want hun lijden is gedaan.



BID VOOR DE ZIEL VAN
zaliger

Ludovica Philippina ROESEMS

dochter van

Leopoldus en Joanna Catharina MERTENS

Lid van de H. Kindsheid en de H. Barbara,

*geboren te St-Martens-Bodeghem, den 19 Decem-
ber 1906 en aldaar godvruchtig overleden den 6
October 1924, voorzien van de HH. Sacramenten.*

Zij is verdwenen in de schoonste jaren van haar
leven, gelijk de bloem der velden die 's morgens
ontluikt en 's avonds haar hoofd neerbuigt en
sterft. H Greg.

Door de goedheid van haar hert en hare minzame
handelwijze verwierf zij ieders achting en liefde :
zij heeft christelijk geleefd, met veel verdueligheid
heeft zij geleden en met volle betrouwen op God
is zij gestorven.

Beminde Ouders, ik sterf helaas! zoo vroegtij-
dig : welke zware slag voor uw ouderlijk hart ! Ik
bedank U goede Ouders, gij hebt mij van jongs af
christelijk opgevoed, gij hebt gedaan al wat mo-
gelijk was om mij te helpen, te troosten en te
gezenen : de goede God heeft er anders over be-
schikt, zijn heilige naam zij gezegend

Beminde Broeder en Zusters, ween niet over mij,
ik ben nu gelukkig in den Hemel, gij zult Vader en
Moeder troosten en bijstaan op de wereld.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 dagen aflaat.

St-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx