



BID VOOR DE ZIEL

van

JOSEPH ROGGE,

Zoon van

CYRIEL en PHILOMENA SANDRAP,

geboren te Oudenaarde den 27 Juli 1899 en overleden
den 31 Mei 1917.

Is het zoet te sterven te midden zijner vrienden; beweend te worden door zijne duurzame ouders, broeders, zusters en bloedverwanten, en bij zijne voorouders begraven te worden; 't is toch troostbaar zich te herinneren dat God overal is en overal de zijnen beschermt en bijstaat, en dat Maria overal op hare kinderen waakt.

PET. BLESEUS.

Daarom, al lijden wij het smertelijkste aller verliezen. troosten wij ons als ware christenen, met de overtuiging dat deze die wij zoo zeer beweenen, nu aangeland is, dáár waar geen lijden, geene benauwdheid, geene kwelling of stoornis meer te vreezen is; dat hij is overgegaan tot de stad van den levenden God, tot het hemelsch Jerusaleem.

H. CHRYS.

Gelukkig de jongeling die wel leeft.

H. AMBROSIUS.

Een goed leven is een lang leven.

H. AUG.

O Maria, mijne koningin, op U heb ik al mijne hoop gesteld.

H. JOAN. DAMASC.

Mijn Jesus bermhertigheid.

(100 dagen afl.)

Bid de akten voor vriend Joseph.

(7 jaren en 7 quadr. afl.)

Photo V. Melaer, Oudenaarde.