

Onze Vader die in de Hemelen zijt... Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel.

† BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

## Marie-Madeleine-Rosalie-Leonie Rogiers

weduwe van de Heer MAURICE GHYS

geboren te St-Jan-bij-Ieper de 12 januari 1889 en godvruchtig overleden te Leupegem de 14 september 1957.

Voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk en de Apostolische zegen.

Lid van alle godvruchtige genootschappen

Toewijding en Wetenschap vermochten hier niets tegen de dood die geniepig en onverwacht toesloeg.

Alleen het Geloof kan de droefheid milderer waarin kinderen worden gedompeld bij het verlies van zo'n goede moeder.

Haar echtgenoot heeft ze in lief en leed trouw ter zijde gestaan. Man en kroost heeft zij gelukkig gemaakt want voor hen heeft zij geleefd. Haar kinderen heeft ze een merkwaardige opvoeding bezorgd. Na de dood van vader hebben haar kinderen meer dan ooit bewonderd en benuttigd: de grensloze liefde en toewijding van haar moederhart, de wijsheid van haar beleid, de klaarheid van haar blik op de moeilijke levensproblemen, haar manmoedigheid in de tegenslagen, haar diepe godsdienstzin, haar eindeloos vertrouwen op Gods vaderlijke voorzienigheid.

De ganse gemeenschap treurt éénparig mede met de diep-beproefde familie, want in haar verliest zij een voorbeeld van trouw plichtsbewustzijn, een mens met een groot en goed hart, immer dienstvaardig en altijd blijgezind. Haar zacht en wijs woord, haar trouwe genegenheid heeft haar vele vrienden bezorgd.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, uit ter harte dank ik U allen voor de liefde en onverdrotten zorgen waarmee gij mij hebt omringd. Wij waren zo innig gelukkig samen. God heeft ons gescheiden, voor een tijd althans; onderwerpt U, zoals vader en ik zelf U hebben voorgehouden, aan Gods aanbiddelijke Wil.

Weent niet over mij want ik heb de kortstondige en onbestendige geneugten van dit leven geruimd tegen het eeuwig en volledig geluk van de Hemel.

Bij God bid ik voor U allen opdat gij hier beneden gelukkig zoudt mogen zijn.

Duurbare familieleden en vrienden, bewaart trouw mijn aandenken, bidt voor mijn zielezaligheid, draagt de genegenheid welke gij voor mij koesterdet op mijn nabestaanden over. Ik zeg U tot weerziens hierboven.