

Weest altijd bereid, want op de uur dat gij het niet denkt zal de Zoon des menschen komen. LUC. XII, 40.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL
van Jufvrouw

Laura-Anna-Silvia Rohaert

geboren te Bergen (Mons) den 17 Mei 1861,
en overleden
te Bevere-bij-Audenaarde den 17 April 1903,
voorzien van de Kerkelijke Rechten.



Niets is duurzaam van al dat sterfelijk is; al het geluk van de wereld verdwijnt op den oogenblik als men het meent te bezitten.

H. HIER.

O dood, hoe wel leert gij ons wat wij zijn in de wereld.

H. ALPH.

Zij was eenvoudig en rechtzinnig van harte, vreesde God en week af van het kwaad.

JOB, I, 1.

Zij is zuiver en zonder vlek bewaard gebleven, daarom zal zij deel hebben in den loon der gelukzaligen.

OFFIC. VIRG.

Hoe gelukkig en wijs is de mensch die zoo leeft gelijk hij bij zijn sterven wenscht bevonden te worden.

I NAVOLG. CH. XXIII, 4.

Vaarwel, duurzame Familie, mijn afscheid is wel vroegtijdig; God heeft het zoo gewild; zijn wil geschiedde; weent dus niet over mijn graf, maar bidt voor mijne ziel, en welhaast, ik hoop het, zullen wij malkander wederzien hierboven, waar de vreugden op de droefheden volgen, en waar de tranen in blijdschap veranderen.

H. VICT. FENELON.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quadr. afaat).

R. I. P.

.....
Audenaarde, Bevernaege gebr. Kerkelput