

Op U, o Heer, heb ik gehoopt. Ik heb gezegd : Gij  
zijt mijn God en mijn lot is in Uw handen.

Ps. XXX 15.

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

# CORALIE ROKEGEM

Echtgenootte van

**Mijnheer Emiel Hoebeke,**

geboren te Hemelveerdegem, den 8 Oogst 1876, en  
er godvruchtig overleden, den 1 Juli 1946,  
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

*Zij was lid van den H. Hartbond en andere  
godvruchtige genootschappen.*

De nederige wordt door God beschermd en bevrijd : den nederige heeft Hij lief en vertroost Hij. Tot den nederigen mensch buigt Hij zich neder. Den nederige begiftigt hij met groote genade, en heft hem, na zijn verdrukking, op tot heerlijkheid. De brave, nederige vrouw, die uit ons midden is heengegaan, heeft gansch haar leven in alle eenvoudigheid zich afgemat om 't lijden van haar medemenschen te lenigen. Dag en nacht is ze op de bres geweest en ten dienste gestaan van iedereen.

Alwie Coralie kent herinnert zich haar edelmoedige zelfverloochening en tevens blijde christene opgeruimdheid.

Haar gedachtenis blijft in zegen en het loon van haar liefdevol leven zal ze hierboven genieten.

Duurbare Echtgenoot en Familieleden, ik eindig mijn leven in de volheid der jaren. Na zwaren last uit liefde tot God gedragen te hebben, hoop ik het loon der rechtvaardigen te ontvangen. Ondertuschen bidt voor mij. ik spreek ten beste voor u allen in den hemel.

---

*De familiën ROKEGEM, HOEBEKE,  
VINCKE, REYGAERT*

DANKEN U.

---

Uitgev. Dammekens, Hemelveerdegem