

Helaas, hoe scheurt ons herte en doet  
Het zeer, omdat het missen moet  
Hetgeen 't niet missen wil noch zal  
't En zij om U, o God van al!

G.G.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van

# JULIEN ROKEGEM

zoon van

**ARTHUR & MARGRIET MARTENS**

geboren te St-Martens-Lierde den 13 April 1925  
en godvruchtig overleden te Aalst  
den 4 Augustus 1939.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Lid van den Bond van het H. Hart.

De mensch en weet vandage niet  
Wat morgen hem kan brengen ;  
Noch hoe noch waar de felle dood  
Hem in den weg zal springen.  
Gevreesde dood, hoe onbereid  
Moet gij er velen treffen  
Die sterven en wat sterven is...  
Ach ! nauwelijks beseffen.

Doch hij wist het en besepte het wel, de duurzame overledene, en was bereid. Braaf en voorbeeldig was zijn leven, godvruchtig en deugdzaam, gehoorzaam op school en ijverig in het leeren, de steun en hoop zijner ouders.

Troost U, lieve ouders, broeder en zuster, het is geschied zooals het den Heer behaagd heeft. Onderwerpt U aan zijn H. Wil. In den hemel zullen wij elkander wederzien. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Lieve vrienden en schoolmakers, gedenkt u mijner in uwe gebeden en H. Communiën.

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde ! (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid !

(300 dagen afl.)