

De laatste dag van ons leven is ons onbekend
opdat wij ons alle dagen tot de dood zouden be-
reiden.

H. Thomas.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus Rokegem,

echtgenoot van

Mevrouw Sidonie Buisson,

*geboren te St Martens-Lierde, den 5 Januari 1859, en
aldaar schielijk overleden den 21 Mei 1930.*

Al stierve de rechtveerdige eene onverwachte
dood, hij zou nochtans in ruste zijn, « want niet de
plotselinge dood is te vreezen, maar wel die welke
tegelijk schielijk en onvoorziens is ».

Gelukkig die de uur zijner dood gedurig voor
oogen heeft en zich alle dagen bereidt om te ster-
ven. Als het morgen is, denkt dat gij den avond
niet zult krijgen en des avonds, wacht u wel van
op den morgen te rekenen. Weest altijd gereed en
leeft zoo, dat de dood u nooit in ongereedheid
vinde.

Navolging Christi.

Ik zal komen als een dief in den nacht, en gij zult
niet weten op wat uur ik komen zal. Openb. III,3.

Bemide Echtgenoot en Kinderen, de Heer
roept mij tot Zich. Weent niet over mijn afsterven,
maar onderwerpt U aan Gods schikking. Hebt
steeds uw einde voor oogen, en opdat later uw
afsterven gerust en gelaten zij, onderhoudt ge-
trouw Gods geboden en die zijner Kerk, en vergeet
mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d.a.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d.a.

R. I. P.

Druk V. Van Nieuwenhove Geeraardsb. — B. 16047