

In ons ontstaan en in ons voortleven, in hetgeen we zijn en hebben, hangen we van God af. Christenen, geloof in God, betrouwt op God, bemint Hem in Hem zelve en in zijn Kerk.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Heer

SERAPHIEN ROKEGEM

echtgenoot van Vrouw

IDA VAN HECKE,

geboren te St Maria-Lierde den 23 November 1870 en
overleden te Ophasselt den 24 November 1942,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Gelukkig de mensch die oordeelt en handelt volgens het licht en de drijfkracht van een diep levendig geloof. Dat geloof en de hoop er uit geboren, waren den overledene zijn steun in het werken, zijn troost in het lijden, zijn gerustheid bij het sterven nu hij voor God verschijnen ging. Met dit geloof in onzen geest, deze hoop in ons hart zullen we ook gemakkelijk de zwaarste lasten dragen, den moeilijksten arbeid verrichten. *Wie met Christus en voor Christus lijdt, zal met Hem verheerlijkt worden.*

Rom. 8. 17

Christenen, tot de zaligheid van uw ziel is boetvaardigheid noodzakelijk. Beoefent dus de boetvaardigheid door het aanvaarden der beproevingen, die God toelaat of verzendt, door het geduldig verdragen der onaangenaamheden die het verkeer onder menschen, het vervullen onzer plichten meebrengt.

Duurbare echtgenoot en beminde kinderen, door ons kristen geloof en onze hoop vreesde ik de dood niet, want voor geloovigen is sterven reizen van 't ballingschap naar het vaderland. Het geloof zal U leiden en verblijden, u gerustheid en vrede schenken op aarde en ons eens vereenigen in de zalige eeuwigheid. Kinderen, eert uwe Moeder. Dat de zegen van uw Vader over u blijve tot het einde.

Heer, vermeerder ons geloof. 500 dagen.

Door het teeken des Kruises verlos ons van onze vijanden, Heer, onze God. 3 jaar.

Uitg. R. De Vos, Koster, Ophasselt