

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op den
weg der gerechtigheid gevonden worden.



BID VOOR DE ZIEL

van

SEVERIN ROKEGEM

echtgenoot van

Virginie DERNAUCOURT

geboren te Ste Maria-Lierde den 6 Februari 1838, en
aldaar overleden den 8 December 1923, versterkt
door de H.H. Sacramenten der stervenden.



Hij was een ware christen die zonder mensche-
lijk opzicht zijn geloof voor God en de menschen
beleed door woorden en door werken.

Gelukkig de mensch die den raad der goddeloo-
zen niet volgde, noch wandelde op den weg der
zondaars maar wiens wil bleef vast gekleefd aan
de wet des Heeren

Ps. I.

De rechtvaardige sterft gerust, zijne dood is de
overgang tot een beter leven; hij steunt op Gods
bermhertigheid en zal in zijne verwachting niet be-
drogen zijn.

H. Bern.

Bemide Echtgenoote, duurbare Kinderen en
Bloedverwanten, ik sterf maar mijne liefde voor U
zal nooit sterven, ik zal u beminnen in den hemel
gelijk ik U op aarde bemind heb, matig dan uwe
droefheid, want onze scheiding zal niet langdurig
zijn, eens zullen wij elkander in den hemel weder-
zien en dan zal uw hart zich verheugen en uwe blijd-
schap zal u niemand ontnemen.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy.