

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden zouden ontslagen worden 2 Mach VI 16

† BID VOOR DE ZIEL †

van

ALBERTINA ROMAN

echtgenoot van

Victor Van Wymeersch

geboren te Segelsem den 22 Mei 1895
en overleden te Nederbrakel, den 28 Sept. 1928

Versterkt door de HH. Sacr. der stervenden

In den bloei van het leven is zij ontnomen aan de liefde van echtgenoot en bloedverwanten en weggerukt van hare teedere kinderkens, door eene onvergeeflijke kwaal; Maar zij was er van overtuigd dat dezen die met Jesus lijden, zich in der eeuwigheid met Hem zullen verblijden, daarom aanvaardde zij goedhartig al wat haar overkwam en stierf zij in vrede.

In vrede zal ik slapen en rust genieten, want gij O Heer, gij alleen hebt mij in de Hoop gevestigd.

O Maria, O mijne heilige Moeder: Gij weet dat het op U is, dat ik naast Jezus, al het betrouwe mijner eeuwige zaligheid gesteld heb.

Mijne dierbare zuster heb dank voor uwe verkleefde zorgen Gij ook mijn dierbaar echtgenoot met wien ik de schoonste dagen van mijn leven heb doorgebracht heb dank voor zooveel trouwe liefde. Draag zorg voor onze kinderkens voedt ze op in de vrees des Heeren en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Beminde Vader, broeders en zusters weest mij indachtig in uwe gebeden. Vaartwel tot in den hemel.

H. Hart van Jezus weest mijn heil 300 d. afl.