

# TER GEDACHTENIS

VAN JUFVROUW

× Bertha - Maria - Adolphina ROMAN ×

*Geboren te Segelsem den 15den September 1889,  
en godvruchtig overleden  
in de Kostschool der Visitatie te Celles,  
den 25sten Maart 1905,  
voorzien van de Rechten onzer Moeder  
de heilige Kerk.*



In de schoonste jaren van het leven, men heeft mij komen zeggen : Bereid U, gij zult sterven, ik heb gezegd : Mijn hart is gereed, Heer, mijn hart is gereed. Is.

Gij hebt mij genomen, o mijn God, uit reden mijner zuiverheid en gij hebt mij vóór U versterkt voor de eeuwigheid, OFF. VAN DEN H. ALOYSIUS.

Lieve Ouders, welbeminde familie, vertroost U over onze scheiding, want ik ga naar den Hemel, waar ik geheel aan God zal zijn. Hem ziende ik zal U zien; hem beminnende ik zal U beminnen, ik zal aan U denken, ik zal met U leven, ik zal voor U bidden.

H. AMBROSIOUS.

Laat ons God danken omdat wij haar gehad hebben, of beter omdat wij haar nog hebben, want hetgeen die naar God wederkeert, laat daarom niet van deel te maken van onze familie. H. JÉROME.

Door eene vroege dood er zijn meer droefheden gespaard dan vreugden ontnomen. LACORDAIRE.

Een kind van Maria is een kind voor den Hemel.

H. ALPHONSE.

Onze lieve Vrouw heeft het gebed van haar kind verhoord, die sedert lang haar de gratie vroeg, te mogen sterven op een van hare feestdagen.