

Het is een heilig en zalig gedacht van voor de overledenen te bidden opdat zij van hunne zonden en schulden gezuiverd zouden worden.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

COLETA ROMAN

weduwe van

J.-B. DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel, den 15 Januari 1845

en er overleden den 1 Oogst 1927.

Gezalfd met de H. Olie der zieken

Lid van de 3e Orde van den H. Franciscus.

De zoetste troost die onze stoffelijke overblijfselen zal vergezellen in het graf, als een zaad van eeuwig leven, is de overtuiging dat wij voor God geleefd hebben in alle nederigheid des herten, in het beoefenen der deugden en goede werken.

Zij zocht haren roem in de getuigenis van een goed geweten, daarom heeft zij met bezorgdheid Gods wegen bewandeld. Zij bewaakte hare kinderen, gelijk het eene bezorgde moeder past, en gaf acht op hetgeen er in haar huis omging.

Bemide kinderen en Bloedverwanten die ik zoo vurig heb bemind, lesft voorts in vrede en eendracht dient den Heer, al de dagen van uw leven en smeeft den Allerhoogste dat Hij, in zijne oneindige barmhertigheid, mij in genade ontvange en ons allen eens bij Hem vereenige.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

H. Vader Franciscus, bid voor ons.

R. I. P.

Drukk. Vandendriessche, Nederbrakel.