

Betrouw niet op den dag van morgen ; gij weet
immers niet wat u te wachthten staat.

SPR. XXVII.



BID VOOR DE ZIEL

van

Emma Rachel ROMAN,

*geboren te Everbeke, den 20 Maart 1888 en
aldaar overleden den 2 Februari 1911.*

voorzien van de III. sacramenten der stervenden



De ziekten en smarten met geduld onderstaan,
voltooiën de kroon, die God ons in den Hemel be-
reidt.

ALF. LIG.

Weest altijd bereid want de Zoon der menschen
zal komen op het uur wanneer gij het minste
denkt.

MATTH. XXIV.

De Heer heeft mij beproeid en in mijne pijn-
lijkheden heb ik den Heer gebeden en tot mijn
God geroepen : Heer doe met mij volgens uwen
heiligen wil.

PS. XVI.

Wij zijt als vreemdelingen en reizigers op aarde
gelijk onze voorouders geweest zijn.

Onze dagen zijn als eene schaduw op de aarde
en wij verblijven er slechts een oogenblik

Vaartwel, beminde Ouders, Broeders en Zusters
God roept mij, ik zal u in den Hemel beminnen
gelijk ik u op aarde bemind heb en gij van uwen
kant weest mij gedachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, weest mijne liefde.

300 dag. afl.

R.

I.

P.

Everbeke, druk. Arm. Depessemier