

De rechtveerdige sterft gerust; zijne dood is het
einde van zijnen arbeid en het begin van een be-
ter leven. H. BONAV.



ZALIG AANDENKEN

van

HENRIETTE ROMAN

echtgenootte van

Jan Emile BEAUFORT

geboren te Everbeke, den 23 September 1868

aldaar overleden, den 16 Mei 1910.

Versterkt van de HH. Sakramenten.



Zij heeft hare langdurige ziekte, hare pijnen en
kwellingen verdueliglijk verdragen, versterkt
door deze woorden: Indien wij hier met Christus
lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt wor-
den. ROM. 8

Werkzaam en met zorgen heeft zij hare dagen in
de vrees des Heeren overgebracht daarom is zij in
vrede gestorven, want die God vreesst, vaart wel
in zijn uiterste en is gezegend op den dag van zijne
dood. JOB XIII. ECCL. I.

Vaartwel lieve echtgenoot, teergeliefde kinderen
beminde ouders bloedverwanten en vrienden, ik
bedank u voor de goede zorgen waarmede gij mij
omringt hebt. Vergeet mij niet in uwe gebeden;
helpt en troost malkander, draagt zorg voor mijn-
ne kleine lievelingen, breng ze groot in de vreesse
Gods en leert ze voor mij bidden, God zal het u
niet ongeloonde laten en zoo zullen wij malkander
wederzien in de gelukzalige eeuwigheid.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige vrede.

7 Jaren en 7 quad. afl.

R.

I.

P.

Druk Arm. Depessmier, Everbeke.