

Eene langdurige ziekte is eene school van liefde voor dezen die zieken bijstaan, en van geduld voor degenen die lijden.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

LEON ROMAN

echtgenoot van Mevrouw

ALPHONSINE VAN DER LINDEN

geboren te Ophrakel den 16 December 1886.
en overleden te Nederbrakel den 22 September 1935.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van het genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius.

Bitter veel heeft hij geleden, droeve dagen en elendige nachten geteld. Met voorbeeldige onderwerping aan Gods wil, met kristelijke zachtmoedigheid, heeft hij zijn bittere pijnen verdragen, in het gebed vond hij zijn troost zijn betrouwen op Maria ondersteunde hem, want van zijn kindsheid af heeft hij in den vrees des Heeren geleefd en zijne geboden onderhouden.

O Heer, Gij hebt ons harde beproevingen overgezonden ons eenen beker van droefheid te drinken gegeven; diep buigen wij het hoofd voor uwe ondoorgrondelijke oordeelen.

Bemide Echtgenoot droog uwe tranen en betrouw op God, want de dood die ons gescheiden heeft zal ons ook eens weer vereenigen in den Hemel. Heb dank voor uwe zorgen. En gij mijne teergeliefde Kinderen eert en bemint uwe moeder al de dagen van haar leven en toont dat gij waarlijk uwen vader bemindet met dagelijks voor hem te bidden.

Zoet Hart van Jezus geef hem de eeuwige rust.
300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 q. afl.)

Rust in Vrede.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.