

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†

BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

# LEONIE ROMAN

weduwe van Mijnheer

JOZEF VAN LIERDE

geboren te St-Martens-Lierde-, den 29 Juli 1863.  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel.  
den 24 Januari 1942.

Versterkt door de H.H. Sacramenter, der stervenden.

Van krachten uitgeput is zij gestorven in een gezegenden ouderdom: zij had de volheid harer dagen bereikt... een eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden!

Gelukkig die, op al zijn wegen, zijn stervensuur voor oogen heeft en wiens leven een voorbereiding is om wel te sterven. Nav. Christus

Wie Maria vindt, zal ook het leven vinden en de eeuwige zaligheid bij den Heer! H. Alph. de L.

Het is geschied gelijk het den Heer behaagde; de Naam des Heeren zij gebenedijd! Job. I-21

Vaartwel, beminde Dochter, Kleinkinderen en Bloedverwanten, ik laat U tot grootste erfdeel de vrees des Heeren. Blijft standvastig in uw geloof en schikt uwe handelingen naar de geboden Gods en die der H. Kerk. Hebt dank voor uwe liefderijke zorgen en gedenkt mij steeds in uw dagelijksche gebeden, in het H. Misoffer en de H. Communie.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!  
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!  
300 dagen afl.

Bid de vier akten. (12 jaar afl.)