

In de schaduw van uw kruis wil ik rusten, o Heer.

TER ZALIGER † GEDACHTENIS

van Mijnheer

PETRUS ROMAN

Echtgenoot van Mevrouw

ADOLPHINE HOVE

geboren te Ste Maria-Hoorebeke,

den 20 Juni 1868 en schielijk overleden te Féronnes

den 28 Augusti 1924.

Lid van 't Genootschap van den N. Franciscus-Xaverius en het H. Hart

Deze schielijke dood moet ons allen doen nadenken over het onzekere onzer levensdagen. Hoopvol beginnen wij den dag, en vóór het avond is, luidt de doodsklok over ons, en meldt heinde en verre. Dat we voor Gods rechterstoel verschenen zijn om rekenschap te geven over ons doen en laten. Gelukkig die altijd het gedacht der dood voor oogen hebben en die er steeds voor zorgen, door een oprecht kristelijk leven, een schat van verdiensten te vergaderen voor het eeuwig leven: voor hen is sterven een gewin.

God mergelt soms veel bitterheid met het geluk dezer aarde, opdat ons hart zich zou onthechten van de goederen dezer wereld, om vooral een geluk te zoeken dat niet vergaat.

Bemide Echtgenooten en Bloedverwanten aanvaardt met kristelijke onderwerping het nieuws mijner onverwachte dood, verre van u allen verwijderd. Gedenkt steeds dat God niet staat, zonder te zalven; en weest mij in uwe gebeden indachtig opdat we eens vereenigd wezen in het eeuwig leven dat geene verrassingen kent.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 d. afl.)

Rust In Peis

Nederbrakel Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert