

In de schaduw van uw Kruis wil ik rusten, o Heer.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# PETRUS ROMAN

weduwnaar van Mevrouw

## ELISA PERSOONS

geboren te Nederbrakel, den 28 October 1849 en  
er godvruchtig overleden den 3 Februari 1925.

*Versterkt doorde H.H. Sacramenten der stervenden*

—•••—  
Zalig de mensch die zijne kwellingen verduuldig  
verdraagt, want na de beproeving zal hij de kroon  
des levens ontvangen, die God bereidt voor dezen  
die Hem beminnen. Prov. XXVII.

Hij was eenvoudig en goedhertig, in den stillen  
huuselijken kring, omringd van de liefderijke zorgen  
zijner kinderen bracht hij gelukkige dagen door. Hij  
beminde zijne huisgenoten, en zij bleven hem geene  
liefde schuldig : zoo werd zijn oude dag vervroolijkt  
tot op het laatste oogenblik. Gelouterd door 't ver-  
duuldig verdragen van de ongemakken zijner laatste  
ziekte, gaf hij zijne schoone ziel aan God, ons allen  
een voorbeeld nalatende van ware deugd en kriste-  
lijke eenvoudigheid.

Beminde Kinderen, hertelijk dank voor uwe  
teedere zorgen. Blijft mij en moeder steeds geden-  
ken, en bidt voor ons.

Ik waak over U in de tegenwoordigheid van Hem  
dien ik U leerde kennen en beminnen. Hij is het  
die steun verleent in geestelijke en tijdelijke zaken.

H. Hert van Jezus, ik stel al mijn betrouwen op U,  
(300 dag. a/l.)

Rust In Peis.

-----  
*Nederbrakel. Drukk O. Surdiacourt-Blommaert*