



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# PETRUS ROMAN

echtgenoot van Mevrouw

## HORTENSE DE LANGHE

geboren te St. Martens-Lierde den 12 Februari 1866  
en overleden te Michelbeke den 30 Oktober 1933.

Lid van het genootschap van den H. Franciscus-Xave-  
rius en van den Bond van het H. Hart.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De zoetste vertroosting in het stervensuur, is de  
getuigenis van het geweten altijd een onberispelijke  
echtgenoot, een zorgvuldige vader, een vrome christene  
geweest te zijn. Van hem zal men getuigen dat hij waak-  
te op de belangen van zijn huisgezin, de steun was zijner  
duurbare echtgenoot, en zorg droeg voor zijne kinde-  
ren. Ach Heer, wat harde slag voor allen die hem  
beminden.

De beproeving had hem gelouterd en zonder schrik  
zag hij de dood naderen, en in 's Heerens vrede sliep hij  
zachtjes in. Evenals het schuitje dat de reiziger tot den  
oeverboord geleidt, zoo heeft de dood hem verre van de  
ellenden des levens gebracht, zij heeft niets betreuens-  
waardig dan voor ons, wie zij door zijn afscheid  
pijnlijk lijden doet.

H. Alph H. Ephrem.

Beminde Echtgenoot zwaar is de beproeving die God  
u overzond, doch hebt betrouwen op zijn vaderlijke  
voorzienigheid. Hij zal u steunen en troosten: En gij  
mijne duurbare kinderen, schenkt al de liefde die gij mij  
toedroegt aan uw diepbedroefde moeder; wees haar  
troost en steun, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus ik betrouw op u. 300 d. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil