

Gods wil geschiede op de aarde als in den hemel!



Bid voor de ziel

van

PETRUS-ADOLF ROMAN

echtgenoot van

ANGÈLE VAN DE MERGEL

geboren te Sinte Maria-Lierde

den 20 Mei 1904 en godvruchtig overleden te
Nederbrakel den 28 October 1941.

versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



Zie, nu ga ik rusten in het stof des grafs, en wanneer gij mij 's morgens zult zoeken, zal ik niet meer zijn. (Job VII. 21)

Hij is gesneuveld op het eereveld van den arbeid. Terwijl hij mede zijn stuk stond in den reuzenstrijd om aan de natuur haar zwarte schatten te ontrukken werd hij plotselings doodelijk geslagen. Meer dan twee jaar lag hij op zijn ziekbed gekluisterd: soms leed hij met christelijke gelatenheid hevige pijnen, soms koesterde hij de hoop nog eenmaal het gebruik zijner ledematen terug te krijgen, doch ijdel was zijne hoop. God had besloten zijn dienaar uit zijn lijden te verlossen en hem tot zich te roepen. Zijn Heilige Naam zij gezegend!

Troost U, Beminde Echtgenooten en gij, mijn duurbaar kind: Vader is gevallen bij het vervullen van zijn plicht. Bidt God voor mij, alle dagen, opdat Hij mij genadig zij. Leef als kinderen Gods opdat wij weer eens mogen vereenigd zijn in den schoonen Hemel waar geen traan meer geweend wordt en geen smart meer geleden.

Vaartwel, Beminde Bloedverwanten en Vrienden, tot weerziens in den Hemel.

Bid de vier akten. (12 j. af.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. af.)

Nederbrakel Druk Wed. Surdiacourt