

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI ROMAN

weduwnaar van

LOUISE BÉCHIS

geboren te Ste Maria-Horebeke den 30 Oktober 1861
en godvruchtig overleden
te Nederbrakel, den 19 Juli 1945.

Een eerekroon zijn de hoge jaren, die op den weg
der gerechtigheid gevonden worden Prov.

Beroem u niet op den dag van morgen; want op het
uur dat gij het minst denkt zal de Zoon des menschen
komen. Prov. XXVII - I - Luc. XII - 40

De zoetste troost welken men naar het graf mede-
draagt, is de getuigenis van ons geweten, dat wij in
eenvoudigheid voor God in deze wereld hebben geleefd.

De dood der rechtvaardigen is kostelijk : zij stelt een
einde aan de ellenden en is het begin der volkomene
rust.

Duurbare familie en allen die mij bemind hebt, weest
mij indachtig in uw gebeden.

Eerwaarde Zusters ik dank u zeer voor de goede
zorgen waarmede gij mij hebt omringd.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

R. I. P.

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel