

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mejuffer

## ROSALIE-MELANIE ROMAN

dochter van wijlen

**Mijnheer Francies en Mevrouw Rosalie De Mil**

geboren te Nederbrakel, den 8 Februari 1863, en godvruchtig overleden te Strijpen, den 20 Februari 1929, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden  
Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw en van alle godvruchtige genootschappen.

Door christene ouders in eer en deugd opgevoed, onderhield zij stipt al de plichten van onzen heiligen godsdienst. Zij was eenvoudig en rechtzinnig, vreesde God en week af van het kwaad. Job II, 3.

Door de goedheid haars harten en de rechtschapenheid harer inborst, wist ze aller liefde en achting te winnen. Eecl. Wijsheid.

Met Christus werd ze aan het kruis gehecht, maar onderworpen aan 's Heeren raadsbesluiten, verdroeg ze met de grootste verdueligheid al de pijnen en ongemakken harer ziekte, vastelijk geloovend dat het lijden dezer aarde ons een eeuwige heerlijkheid bereidt in den hemel. Moge de goede Jezus, door de voorspraak onzer goede moeder Maria, zijn trouwe dienares barmhartig zijn.

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand : in het doodsuur blijven zij vrij van kwelling

Teergeliefde zuster en familieleden, wier geluk en voorspoed ik, gansch mijn leven door, behartigd heb, hebt dank voor uwe grenzelooze liefde en de goede zorgen met dewelke gij mijn laatste levensstonden hebt verzacht. Bidt veel voor mij! Van uit den hemel zal ik over u allen waken en smeeken dat de God van vrede met u zij! Tot wederziens in de Gelukkige Eeuwigheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in u. 300 d. afl.

Sottegem, druk "De Beiaard,, Haegeman-Cousy.