

De kroon is van ons hoofd gevallen... Vader en Moeder hebben ons verlaten... Dat uw H. Wil geschiede, o Heer.

De Heer heeft haar beproefd als het goud in den smeltoven.



BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

VIRGINIE ROMAN

weduwe van Mijnheer

CHARLES SCHOUTTETEN

geboren te St. Gootix-Andenhove,
den 31 Augusti 1851 en godvruchtig overleden
te Nederbrakel, den 28 Mei 1927.

Versterkt door de H.H. Sacramenten

Lid van den 3^{de} Regel van den H. Franciscus,
van het genootschap van de H. Barbara, enz.

Zij was in den vollen zin van het woord eene brave vrouw; oprecht in heel haren handel en wandel; alleen levende voor God en haar huis; z'n dat ze door werkzaamheid en zorg in aanzien heeft doen stijgen bij allen die met haar in betrekking kwamen; hare kinderen zijn haar veel verschuldigd, omdat zij hen steeds voortging door haar wijs woord en hare stichtende voorbeelden.

Rust in vrede, kristene Moeder; uw loon zal groot zijn bij den Heer; en bij de menschen blijft uw aandenken in zegening.

En gij, dierbare Kinderen, weest moeder en hare wijze lessen eerbiedig indachtig, en vergeet haar en vader niet in uwe geboden en communien, opdat gij allen eens moogt vereenigd zijn hierboven bij den Heer.

Bernhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.
(300 dag. afl.)

H. Vader Franciscus, b. v. o.

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert