



Ter Zaliger Gedachtenis

VAN DEN HEER NOTARIS

ARTHUR ROMBAUT

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

RACHEL SPITAELS

*geboren te Nederbrakel op 9 Juli 1840 en
overleden te Gent, op 3 Oogst 1915.*

Het leven is een bont geweeftel van lief en leed, van arbeid en rust, van begoocheling en ontgoocheling.... zoo dikwijls toch leunt de mensch op vriendschap als op vasten paal, en voelt zijn eigen later steunloos zinken.... tot dat hij eindelijk staat voor de deur der eeuwigheid.

Gelukkig hij dan die het woord indachtig bleef van den zaligmaker : " Waakt... want ik kan komen gelijk een dief binst den nacht ,... "

Hij reikte den kranke eene heelende hand en zond geen schamele van zijne deur weg. " Al wie alleenlijk een beker koud water aan één van deze geringsten te drinken zal gegeven hebben,... voorwaar zeg ik U: hij zal zijn loon niet verliezen. " (MATTH. X, 42).

Jezus, zoon van David, ontferm U mijner.
(100 d. afl.).

Vanderpoorten, Gent.