

Moge God U ruste geven
die begonnen, die volend
of die midden in het leven
Wakend hebt de dood gekend.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

COLETA ROMEYNS

weduwe van Mijnheer

FRANCIES VAN LIERDE

geboren te Elst de 7 September 1886, en
godvruchtig overleden te Nederbrakel de
6 November 1954.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden



Met grote verduldigheid heeft zij de beproeving en het lijden doorstaan, omdat zij gelooft in de waarheid van het Schriftuurwoord "dat wij door de beproeving heen het Rijk Gods ingaan", (H. Paulus) O. L. Heer heeft dan ook deze dierbare overledene langs de Koninklijke weg van het lijden in de gelukzalige Eeuwigheid gebracht, want haar leven lang kende ze meer armoede dan welstand, meer zorg en kommer om het dagelijks brood dan vreugde van dit vergankelijke leven. Zalig die arm zijn!

Mijn dierbare Kinderen, vaart allen wel en vooral leeft altijd kristelijk en deugdzaam! Ik ben wel uit uw ogen verdwenen maar mijn liefde voor U is uit mijn hart niet verdwenen. Bij O. L. Heer vraag ik nu voor U allen het beste voor dit aardse leven en het blij wederzien in de Hemel. Gij op uwe beurt moogt mij nu ook niet vergeten. Gedenkt me dan dagelijks in uw gebeden en vooral des Zondags in de H. Mis, die gij stipt en trouw moet bijwonen. Zo zegene U dan God en Hij beware U in zijne liefde.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.