

geboren te Eecloo, den 18 September 1859  
Priester gewijd te Gent, den 22 December 1883  
Onderpastoor te Gent (Meulestede) den 21 Juni 1884  
id. te Audegem, den 1 Februari 1886  
id. te Audenaerde, den 18 December 1888  
Pastoor te Gent (Meulestede), den 15 Februari 1907  
aldaar zeer godvruchtig overleden, den 12 Oct. 1911  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

---

Hij was de goede herder, die zijne schapen kent, van hen gekend is en zija leven voor hen ten beste geeft.

Hij droeg eene bijzondere zorg voor de opvoeding der kinderen wien hij, van huaae eerste jerd, God leerle kennen en beminnen. (TOBIAS.)

Bij het ontvangen der laatste HH. Sacramente, zegde de Eerwaarde overledene : « Mijn God, ik aanbid U hier waarachtig tegenwoordig; ik bedank U voor al de gratiën welke gij mij verleend hebt in mijn leven, vooral voor de gratie van het priesterschap; ik bedank U omdat het mij gegeven is geweest voor de zaligheid der zielen te werken. Ik zou nog wenschen te werken. Zoo God het mij toelaat zal ik Hem erover bedanken; zoo Hij mij tot zich roept, draag ik mijn leven op voor mijne parochianen; tot volherding der rechtvaardigen, tot bekeering der zondaars en tot lansen der overledenen.

Mijne teergeliefde *Broeder* en *Zusters* en allen die mij duurbaar zijt, ik dank u voor uwe goede en groote zorgen en gebeden. — Beminde parochianen, ik leefde voor uw welzijn en uwe zaligheid; mijne liefde voor u allen is niet gestorven; ik vraag u geeae tranen maar gebeden. Ik zal voor u bidden in den Hemel opdat gij zoudet getrouw blijven aan uw christelijk Geloof.

Mijn Jezus Bermhertigheid (100 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn Heil. (300 dag. afl.)

H. Jozef, vriend van het H. Hert van Jezus, b. v. o. (100 dag. afl.)

**R. I. P.**

---

*Audenaerde, Vande Velde & De Meester.*