

't Is zeker dat gij sterven zult, maar het is onzeker
wanneer, of hoe of waar ! (H. Bern.)



BID VOOR DE ZIEL

van

Albert Ronsse

echtgenoot van

JEANNE GABRIËL,

geboren te Mater, den 10 Januari 1915, en aldaar god-
vruchtig overleden, den 18 April 1941,

voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde,
gelijk onze voorouders het geweest zijn. Onze dagen
vliegen als een schaduw over de aarde heen, en wij
verblijven er slechts een oogenblik. (1 Parab. XXIX, 17)

Men moet zich ootmoediglijk onderwerpen aan de
schikkingen van den Heer, hoe streng zij ook mogen
wezen, omdat Hij oneindig wijs is en weet wat voor
ons goed is.

De gezondheid is een ijdel woord... het leven is maar
een droom... alles is ijdelheid behalve God te beminnen
en Hem alleen te dienen. (Nav. Chr.)

Vaartwel, *beminde echtgenoot, kinderen en familie-
leden*, God's schikkingen zijn ondoorgrondbaar. Hebt
moed en betrouwen in Hem ; dat Hij u allen bescherm.

Mijn Jesus, barmhartigheid ! (100 d. afl.)

R. I. P.

A. Van Hoecke-Reynaert, Koster, Mater