



Zoete zielken, reine roos,  
blank als leliebloemen ;  
maagdenblom, zoo vlekkeloos,  
eeuwig moogt gij roemen !

DUURBARE GEDACHTENIS

VAN

ALMA RONSSE

teergeliefde dochterken van

THEOFIEL en van SIDONIE DE LANGE

geboren te Ste-Mari Hoorebeke  
den 17 Februari 1903, en aan de liefde harer  
diepbedroefde ouders, broeders en zusters ontruikt  
na eene kortstondige ziekte, den 4 November 1917  
versterkt door de HH. Sakramenten.



Gelijk zij " morgenduur aan iedren graspijl wiegt  
een vonkeld diamant dat straks ten hemel vliegt ;  
gelijk een - akke blom bij morgenlucht ontluikt,  
en geurend treurt en sterft, eer de avondzonne  
duikt,  
zoo vonkelde en zoo geurde zij,  
zoo lachte zij, zoo treurde zij,  
en stierft eer 't avond zij.

O zuiver diamant, vol vonkelende kleuren,  
o reine maagdenblom, o zielken rijk in geuren,  
hoe blij was uw geboortedag,  
hoe smartelijk uw sterven, ach !  
doch eeuwig goed te keuren.

C. M. pr.

S.M. Hoorebeke De Clippele-Van Wymeersch