

De ziekte en het lijden zijn een kruis, en het kruis is de deur des Hemels.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

COLETA RONSSE

weduwe van Mijnheer

CHARLES-LOUIS VAN PETEGEM

geboren te Nederbrakel, den 12 October 1838 en er overleden den 10 Maart 1925.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Voorwaar, rijk in verdiersten voor den Hemel zijn dezen, die hun leven lang hebben doorgebracht in de vrees des Heeren, in den sturen arbeid in de zorgen van hun huishouden, en sterven in volkomene onderwerping en aanhoudend gebed.

Wat kan de mensch op aarde meer verlangen dan een gezegende ouderdom en een zalige dood.

In hare ziekelijkheid sicutte zij elkeen die haar naderde, door hare verouddigneid en hare onderwerping aan den goddelijken wil. H. Hier.

Maria was mijne hoop binst mijn leven en mijn troost in de uur mijner dood. H. Alph.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten, ik verlaat U maar tijdelijk, algauw zullen wij wederom vereenigd zijn. Daarom blijft steeds deugdzzaam en kristelijk en bidt intusschen voor mij, dit zal ik hierooven U vergelden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Impr. O. Surdiacourt-Blommaert