

Heer Uw wil geschiede,



Wij vragen een vurig gebed

voor wijlen Mijnheer

Fedor RONSSE

geboren te Eine, de 19 April 1892
en er plots overleden, de 20 Maart 1952.

Hij ontving het H. Oliesel in extremis.

Gods' wegen zijn soms zo wonderbaar: De ene mens krijgt een gelukkig levenslot toegewezen; voor een andere, is de weg bezaaid met doornen. Wat heeft de Meester daarmee bedoeld? Dat zijn niet onze beslissingen, maar de zijne.

Fedor heeft het in zijn leven niet altijd gemakkelijk gehad: veel heeft hij moeten werken, hard moeten lijden, en soms veel verdriet alleen moeten dragen. Daarom zal Onze Lieve Heer, die het binnenste der mensen beoordeelt, en tot heel diep in de ziel schouwt, hem genadig zijn.

Mijn beminde zoon, wat er tussen ons is gebeurd, heb ik u van harte vergeven, dat weet gij. Tracht de herinnering van uw ouders in ere te houden, en bid voor ons; het zal u zelf tot sterkte zijn, nu ge gans alleen staat.

Mijn liefste zuster en schoonbroeder, wat gij voor mij hebt gedaan, dat kan geen mens beschrijven. Toen ik zwaar ziek werd, en in hoogsten nood, zijt gij als engelen bij mij gekomen, en me in uw huis verzorgd. Door uw liefde en uw goedheid heb ik begrepen, wat Christen mensen zijn, en ge hebt me daarom naar ziel en lichaam beter gemaakt. Mijn aller grootste dank daarom.

Beminde bloedverwanten en vrienden vaartwel, gedenkt mij in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Drukk. Hoste, Eine.