

O Heilig Kruis, onder uw schaduw zal ik hopen en rusten.



BID VOOR DE ZIEL van Mejuffer  
**MARIE - ROMANIE RONSSE,**

Zij was lid van de kristelijke instellingen en godvruchtige broederschappen der parochie.

Geboren te Oombergen den 17 Januari 1875 en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen te Erpe den 27 September 1939.

VERSTERKT DOOR DE H. H. SACRAMENTEN.

O God, wie zal in uw hemel mogen rusten ! Die een onberispelijk leven leidt, die zuiver van hart is en die geen kwaad doet aan zijn evenaaste Psalm

Wat zoete vertroosting in het uur des doods te mogen denken dat men getrouw zijn plichten volbracht heeft en dan sterft, bijgestaan door alle godsdienst : troost, omringd van dezen die men op aarde beminde.

Deze vrouw was een goede, eenvoudige kristene ; de Heer heeft haar de groote beproevingen niet gespaard ; maanden lang kwijnde zij en leidde om te zeggen een stervend leven, doch nooit morde zij tegen Gods beschikkingen, maar zocht haar troost in het gebed en in de vereeniging met haar Heer.

Zalig zijn zij die beproeving lijden, want na de beproeving zullen zij de kroon des levens ontvaangen.

Jac. I.

Vaartwel, duurbare broeder en schoonzuster, en zij mijn lieve nichten, hebt dank voor de liefdevolle zorgen waarmede gij mijn langdurige ziekte hebt verpleegd, blift mijn ziel indachtig in uw gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Edgard Noël, Erpe.