

'Hoe wijs en gelukkig is de mensch, die het in
zijn leven zoo aanstelt, gelijk hij wenschte in zijne
dood gevonden te worden. *Thom. a Kemp.*



Zalige gedachtenis

VAN VROUW

ROSALIA RONSSE

weduwe van

Fredericus Van Wymeersch

*geboren te Nederbrakel den 5 Januari 1827,
en aldaar overleden den 7 Februari 1907.*

Lid van den 3 den Regel
van den H. Franciscus van Assisen,

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerechtigheid; Hij zal mij beloonen volgens de reinheid mijner handen— Want ik heb zijne wegen bewaard; en ik ben mijnen God niet ontrouw geweest.

(Ps XVII. 21 22.)

Hare dood was de weerklink van haar leven; met reden zag zij haar te gemoed, met de gerustheid der rechtvaardigen; en verliet de aarde vol van verdiensten door God en de menschen bemind.

(H. Aug. Eccl.)

Mijne kinderen vergeet mijne zuchten niet; denkt aan mijn lijden en aan de zorgen die ik voor u gedragen heb.

(H. Chry.)

Weest mij indachtig in uwe gebeden. *(H. Aug.)*

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

R. I. P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel.