

Mijne dagen zijn als eene schaduw verdwenen.  
Ps. 101.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**S O P H I E   R O N S E**

weduwe van Mijnheer

**JAN-BAPTIST ROELAND**

geboren te Nederbrakel, den 3 April 1831 en aldaar  
godvruchtig overleden den 14 Februari 1914.

*Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.*

De vrede der ziel in het uur der dood is dikwijls  
het begin der belooning van den rechtveerdige.

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerech-  
tigheid. Hij zal mij beloonen volgens de reinheid  
mijner handen, want ik heb zijne wegen be-  
waard; en ik heb mijnen God niet ongetrouw ge-  
weest.

De dood heeft haar bereid gevonden, zij schrikte  
niet wanneer zij naderde en het einde van haar  
leven, versterkt door de zalvende hulpmiddelen  
der H. Kerk was het einde van eene ware christene.

Vaartwel beminde Kinderen ik verlaat u, en ik  
ga met betrouwen tot mijnen God.

H. FRAN. VAN ASS.

Het eenigste dat ik u vraag is dat gij mij zoudt  
indachtig zijn in uwe gebeden.

Mijn Jesus barmhartigheid. *(100 d. afl.)*

**R.   I.   P.**

Nederbrakel. Drukk. Oscar Surdiacourt.